

Droombaan over 5 jaar

Ik heb mijn eigen goedlopend bedrijf. Ik woon op een mooie authentieke boerderij met een grote tuin, vlakbij de zee. Ik heb een grote tuin, waar de dieren veilig rond kunnen rennen. In die tuin staat een prieel, met veel glas en openslaande deuren en een houtkachel. Dat prieel is mijn werkplek, mijn kantoor. Ik heb een fijne grote stoel onder een seringenboom, die in de lente en in de zomer lekker ruikt. Daar staat ook een picknicktafel waar ik een PC op kan zetten. Dat is mijn favoriete werkplek als het mooi weer is. Mijn klanten ontvang ik in het prieel. Daar heb ik een soort atelier/expositieruimte ingericht met voorbeelden van wat ik zoal voor de klanten kan doen. Ik ben nu eenmaal visueel ingesteld en vind het laten zien van voorbeelden makkelijker dan een vaag vraagarticulatiegesprek. Klanten vinden het prettig om naar mij te komen, omdat ze mijn werkplek bijzonder inspirerend vinden en mijn gastvrijheid erg waarderen. Mijn klanten zijn mensen die graag iets creatiefs met hun bedrijf of organisatie willen. Dat kan een website zijn, maar ook een evenement of een reclamecampagne. Mijn klanten weten mijn ideeënrijkdom en fantasie aan te boren, denken enthousiast mee en noemen mijn naam ook tijdens netwerkbijeenkomsten. Op die manier krijg en houd ik een brede klantenkring. Ook mijn website trekt mensen, want dat is natuurlijk al een paar jaar de website van het jaar geweest.

Ik heb een zestal PC's/laptops op mijn kantoor waar ik verschillende (professionele) software op kan draaien, zoals InDesign, Adobe-programma's voor fotoshappen en filmmontage, CorelDraw voor tekeningen en logo's. Ik ken al deze programma's en weet daar de mooiste resultaten uit te halen.

Mijn zoon en dochter studeren, maar werken, waar mogelijk, mee in mijn bedrijf. Mijn dochter tekent goed en wordt steeds beter in het monteren van filmpjes. Mijn zoon fotografeert voor mij en kan (beelddenker als hij is) de mooiste associaties in beeld te brengen. Ze zijn enthousiast en vinden het heerlijk om mij te helpen in mijn bedrijf.

Mijn dag begint in de mooie boerderij, waar ik heb geslapen in een heerlijk hemelbed, een verfrissende douche heb genomen in de ruime, luxeuse badkamer en ontbijt in de praktische keuken. Na het ontbijt zet ik de vaat in de afwasmachine en loop ik, door de prachtig ingerichte tuin, naar mijn kantoor. Onderweg daar naar toe pluk ik een verse, lekker geurende bos bloemen (in lente en zomer) voor mijn kantoor. Ik loop de mailtjes door en maak een to-do-list voor de dag. Dan ga ik, met de muziek van mijn keuze op de achtergrond, aan de slag. Ik schrijf, ik ontwerp of ik maak een lange wandeling langs het strand met de hond om inspiratie op te doen of foto's te maken. Zo nu en dan pak ik mijn auto, een mooi sportmodel met open dak, en ga op pad voor een interview of een reportage. Soms ben ik daarvoor een paar dagen in het veld. Ik logeer dan bij voorkeur in een B&B, waar ik leuke contacten op doe met de eigenaren en de bezoekers. Dat levert mij weer mogelijke opdrachtgevers op. Ik lunch, als het maar enigszins mogelijk is, buiten in de tuin. Soms samen met klanten of met de kinderen, soms alleen met de dieren. 's Avonds tover ik de lekkerste maaltijden op tafel, want het komt nogal eens voor dat ik een zakendiner heb.

Ik heb een lieve zaken-/levenspartner die mij in mijn baan steunt, stimuleert en de meeste administratieve en financiële taken op zich neemt. Samen zijn we een goed team. We vinden het niet erg om zo nu en dan 's avonds of in het weekend door te werken, want we weten dat we er leuke vakantiebestemmingen van kunnen betalen en de huishoudster die onmisbaar is voor de gang van zaken in het huis.

Ik heb veel sociale contacten in het dorp. Eenmaal per kwartaal organiseer ik een tuinfeest of een feest in mijn grote schuur. Deze feesten zijn tevens een soort netwerkbijeenkomsten. Ik ben op onze beurt ook een graag geziene gast op andere feesten en bijeenkomsten in de buurt.

Mijn baan en mijn privéleven gaan vlekkeloos in elkaar over, want ik vind het in huis ook fijn om creatief bezig te zijn. 's Avonds ga ik met een voldaan gevoel en volmaakt gelukkig weer slapen in mijn hemelbed, dromend van de mooie, inspirerende dingen die de nieuwe dag me weer zal brengen.

Mei 2013